



Mijn naam is :

Joke van Schaijk - Broeders

Ik ben een rasechte Brabantse,  
geboren in Raamsdonkveer (West-Brabant)

Ik woon nu, samen met Hans, mijn man,  
al 43 jaar in Gelderland.

Aanvankelijk in Huissen en nu sinds 2012 in Velp.

Door ons huwelijk was ik onderwijzeres, ruim  
20 jaar werkte ik met veel plezier aan de  
basisschool in Waspik.

Na ons huwelijk kwamen andere activiteiten  
in mijn belangstelling.

Ik haalde diploma bloemschikken en gaf  
bloemschikcursussen aan bejaarden.

Daarnaast was ik ook met veel plezier bezig  
met schilderen en pastel.

En dat laatste is mijn grootste hobby geworden.

De natuur geeft mij steeds inspiratie voor een  
nieuw onderwerp, waarbij vogels mijn grootste  
aandacht hebben.

Als kleuter mocht ik al, met mijn 5 jaar  
oudere broertje, achterop zijn fiets, mee naar  
een gebied vol vogels.

En die belangstelling is gebleven!